

# Jezus, De Zoon Van God

Tekst: Adrianus Vermeulen

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-'91)

Ave Verum Corpus, K.618

♩ = 90

Je - zus de Zoon van God,

kwam om ons te red - den. God's ei - gen Zoon werd ver - smaad en ge - hoond.

Zon - den Hij ver - gaf, zie - ken Hij ge - nas en bracht God's lief - de

op deez' aard' voor ie - der - een. Toch werd Hij ver - smaad,

en ver - oor - deelt tot Zijn kruis. Zelfs toen vroeg Hij voor ver -

ge - ving voor ons. Je - zus stierf voor ons en daal - de

neer in 't graf, her - rees de der - de dag en leeft nu voor eeu - wig,

thuis bij God, hoog in de He - mel op Zijn ei - gen troon.