

Sing With Your Heart

Precious the gift that our Lord has bestowed us,
that we may sing from the heart with our voice.
Praise Him and honour Him, for He is gracious,
oft sing His glory and often rejoice.
Sing when alone and together in chorus,
sing of the mercy to you He has shown.
Sing all your life and be happy and joyous,
sing with your heart in His service alone.

What is there greater than praising our Lordship,
all He created to greet with a song?
He made the earth, so 't is Him we do worship,
sun, moon and stars all to Him do belong.
Singing we praise Him with anticipation,
His gracious kindness and His steadfast love.
Oh may our hearts fill with deep adoration,
Lord in Your mercy keep watch from above.

Sing from your heart, let your praises be ringing,
sing with your heart then your praise, He will hear.
For He is worthy to set your heart singing,
sing then your song now in tones crystal clear.
Sing in the morning and sing in the ev'ning,
sing with your heart His eternal name.
Don't be afraid to let all hear your singing,
maybe you will set more hearts then aflame.

Dutch text: C. Spaanderman. Music: L. v.d. Leeden
English text: Adrianus Vermeulen

Zing Met Je Hart

Een van de gaven door God ons gegeven,
is wel het zingen met hart en met stem.
God gaf het ons om die veel te gebruiken,
tot eer en lof en tot glorie van Hem.
Zing daarom veel, wel alleen en ook samen.
Zing van genade verweefd in je lot.
Laat in the leven de lofzangen klinken.
Zing met je hart in de dienst van je God.

Wat is er mooier de Heere te loven,
in blijde klanken Zijn schepping the zien.
Zingen van Hem die de aard' heeft geschapen,
the maan, de sterren, de zon bovendien.
Zingende alles van Hem te verwachten.
Zijn liefd' en trouw en Zijn grote gena.
Mocht dan die bede ons hart maar vervullen,
Heere sla ons in genade maar ga.

Zing van je hart, laat je liederen horen,
zing met je hart dan een loflied voor Hem.
Hij is het waard om je hart te doen zingen,
zing dan je lied met een zuivere stem.
Zing in de morgen en zing in de avond.
Zing met je hart van die eeuwige naam.
Laat ook je naaste je loflied eens horen,
dan zal zijn hart ook misschien open gaan.

C. Spaanderman.